



Het verhaal van de 3 gangen.....



Op een dag ontvingen Dame Anchor en Freule Annelieze at the Mill een e-mail van 2 vieze kwiens (vice queen Hertogin van Speer tot Degen en vice queen Freule Lucretia) dat wij de Red Hat- dames waren met de minste fouten van die hele leuke vragenlijst en de karikaturenkoppen!



Onze verbazing was groot, want we hadden dit zeker niet verwacht....



Dus op donderdag 23 februari 2017
vertrokken Dame Anchor en Freule Annelieze at
the Mill in hun mooiste paarse kleren, voorzien
van hun mooiste rode hoed, alle kroonjuwelen
aan, en de voetjes in veels te kleine rode
schoentjes in hun koets naar de grote
wereldstad Cuijk aan de Maas..

3



In de uitnodiging stond dat we met lege maag moesten



aankomen.....

*We kwamen op de afgesproken tijd aan bij Hertogin Van Speer tot Degen,
alwaar we in hun koets moesten plaatsnemen...*

Beide dames hadden hun "werk" kleding aan....

De koetsiers namen ons mee en lieten ons hun mooie landerijen zien.

*Uiteindelijk kwamen we aan bij een groot "boerenerf," alwaar we allerhartelijks
werden ontvangen voor onze 1^e gang door een vriendelijke en zeer charmante
Lady Anna von Christie.*



(Dit bleek een vermomde An te zijn, die zich had omgekleed tot boerin 😊)

Maar dit hadden we wel snel in de gaten, haha!! 😊



De gang was smaakvol ingericht en wij waren verbaasd en verrast wat komen zou....

Onze 1e gang

was een heerlijke kop erwtensoep
voorzien van worst en we kregen vooraf ook nog een drankje



Na deze heerlijke soep met spek en roggebrood genuttigd te hebben, werden we verzocht om opnieuw in de koets te stijgen.

We hebben de gastvrouw natuurlijk hartelijk bedankt voor haar inzet en An ging mee naar..... gang 2...

Ondertussen kregen wij wel enkele vermoedens waar we naartoe gingen....

En ja hoor, de 2e gang was bij de Boerenhoeve.

Helaas ontbreekt de foto van de Boerenhoeve

Ook hier was de ruimte zeer smaakvol ingericht. Veel afbeeldingen van boerderijdieren, mooie sfeerverlichting en de achtergrondmuziek was ook nu weer heel toepasselijk.

Freule Lucretia verdween in de keuken en kwam als Frau Anke de mooi aangeklede gang in met twee dampende borden met boerenkool en worst! Ook nog peertjes na!



8

De buiken begonnen al aardig bol te staan. Wat niet op ging, mocht in een 'doggybag'.

Ze hadden weinig genade met ons, want hup de jassen werden ons weer aangetrokken en vervolgens hesen we ons met enige moeite de koets weer in.

De stemming werd rap joliger, door al die alcoholische



drank, hik



We hadden nu wel in de smiezen waar we gang 3 zou kunnen aantreffen.

En jawel hoor, op naar de Klompenhoeve....



De klompjes stonden buiten en binnen.

Deze 3e gang was ook ditmaal heel sfeervol aangekleed en de muziek was aangepast aan het thema. We treden binnen bij Hertogin van Speer tot Degen.

Hertogin van Speer tot Degen hoefde zich niet om te kleden, want zij was de hele avond gehuld in een mooi zwart T-shirt van geweldige kwaliteit, voorzien van tekst "Ik hou van Holland" refererend aan de Hollandse Avond. Om haar hals was een roodwitte boerenzakdoek nonchalant geknoopt en om haar geweldige derriere zat een strak zittende pantalon.





Hier stond een chocolatapudding met frambozen en een glaasje advocaat klaar.



Ook lagen er wat boerenmoppen om te lezen om de humor erin te houden.



Wat hebben we genoten van deze geweldige avond. Alles was zo mooi aangekleed en alles was goed doordacht.

Chapeau dames!!!

Wat zullen jullie een lol hebben gehad om dit zo te realiseren.

En wat bleek: ????

Anca en Annelies hadden helemaal niet de 1^e prijs!! Dat was An, maar zij zat in het complot omdat men 3 gangen nodig had!!!!!!

Dus hebben Anca en ik dubbel geboft.

Wij denken in ieder geval met veel plezier aan deze avond terug.

Trudy, Lucienne en An, heel hartelijk bedankt voor deze leuke avond. En eveneens willen wij de mannen bedanken, want die zaten ook in het complot om de gang mooi te maken.

**Allemaal heel
erg bedankt!**

Anca en Annelies (door familiale omstandigheden wat vertraagd gemaakt en verstuurd)